



Mats O Karlsson och May Beckman

## Årsmötet

Ett stort tack till ordföranden Mats O. Karlsson, Bertil Segerström, Elisabet och Lars-Erik Eriksson och Camilla och Jarl Lundin för ett välordnat årsmöte.



## Vårträffen

Som vanligt äger vårträffen rum på Kaplansgården i Gamla Uppsala (se kallelse på sista sidan). Missa inte detta unika tillfälle att få lyssna till två kända operasångare **Anders Larsson** från Börtnan och **Karin Ingebäck** från Vara.



## Surströmmingskalaset

Surströmmingskalaset kommer att äga rum lördag den 25 september 2010 kl. 18.30 på Pensionärernas Hus på Storgatan 11.



## Förjulscaffet

Förjulscaffet kommer att äga rum i månadsskiftet november/december.

## Hembygdstipendiat

Årets hembygdstipendium gick till Folke Boogh, Laxvikens Skogs- och Flottarmuseum efter omröstning på årsmötet.

Diplom och 3.000 kr kommer att delas ut av någon styrelsemedlem under juli månad 2010.

Motiveringen för hembygdstipendiet är följande:

”Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala

har beslutat tilldela

Folke Boogh

2010 års hembygdstipendium

för hans insatser att idogt ha tagit tillvara till flottningsarbetet hörande föremål och ha uppbyggt ett överskådligt, pedagogiskt välarrangerat, levandegjort museum över verksamheten. Värdet ligger inte minst i att anläggningen gjorts tillgänglig som en samlingspunkt i Laxviken, även för en bredare allmänhet.”



Folke Boogh i flottarmuseet

*Glad Sommar!*  
*önskar*  
*Styrelsen*

Det är vi som styr och ställer i Gillet:

Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) e-post: asundelin@telia.com, Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65) e-post: stefan.halvarsson@skatteverket.se, Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) e-post: bs@irfu.se, Skattmästare Bengt Hjelm (32 72 91) e-post: bengt.hjelm@telia.com Gillevärdar Elisabet Eriksson (42 96 16) e-post: 018429616@bredband.net, Camilla Lundin (31 55 27) e-post: camilla.jarl\_lundin@telia.com

JH postgiro: 39 30 09-6

# Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala

## Protokoll fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala

fredagen den 12 mars 2010, kl 18:30 i Pensionärernas hus, övervåningen.

Närvarande medlemmar 59 enligt anmälningslistan.

Gilletts ordförande Ando Sundelin öppnade årsmötet kl 18:45 och informerade om kassören Kåre Linds allvarliga sjukdom och den rehabilitering Kåre nu genomgår. Vi önskar Kåre gott tillfrisknande.

- § 1 Till ordförande för årsmötet valdes Mats O Karlsson, och till sekreterare Bertil Segerström.
- § 2 Till protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Helena Olsson och Åke Sundin.
- § 3 Kallelse till årsmötet hade skett med brev genom Avisen två veckor före mötet och kallelseförfarandet godkändes.
- § 4 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ando Sundelin och lades till handlingarna.
- § 5 Ekonomiska berättelsen presenterades av styrelsen och Stefan Halvarsson
- § 6 Revisorernas berättelse med godkännande lästes upp av Sune Ahlinder.
- § 7 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för redovisade perioden.
- § 8 Fastställdes resultat- och balansräkningen. Årets förlust balanseras i ny räkning för kommande verksamhetsår. Ekonomin är god.
- § 9 På valberedningens förslag omvaldes:  
Ando Sundelin, ordförande  
Stefan Halvarsson, vice ordförande  
Elisabet Eriksson, gillesvärd  
Camilla Lundin, gillesvärd  
Bertil Segerström, sekreterare  
Eva Hjelm, bibliotekarie  
och nyvaldes:  
Bengt Hjelm, kassaförvaltare
- § 10 Till revisorer omvaldes Sune Ahlinder och Karl-Eric Ericson ordinarie och Sigurd Wallén suppleant.
- § 11 Till valberedning valdes Jan och Eva Enger ordinarie samt Judith Lefvert suppleant.  
Jan Enger sammankallande.

§ 12 Förslag från styrelsen om medlemsavgift för år 2011 oförändrat 100:- per hushåll beslutades.

§ 13 Beslöt att stipendiet skall utgå med 3000:-

§ 14 Det tredje förslaget Teleskopet på Brännklumpen drogs tillbaka av förslagsställaren mot att årsmötet antog ett särskilt hedersomnämmande.

Beslutades efter omröstning tilldela Laxvikens flottningsmuseum stipendium år 2010.

Röstetalen var 33 för flottningsmuseet och 23 för Tång-eråsens byalag.

§ 15 Mötesordföranden avslutade mötet kl 19:20.

Från årsmötet framfördes ett tack till styrelse och gillesfolk för det gångna året.

Kommande möten planeras och presenterades:  
20 maj Kaplansgården.  
25 sept Surströmmingsfest.  
nov/dec före-julkaffe.

Efter årsmötesförhandlingar och mycket uppskattat kåseri av Carl-Göran Ekerwald, undfägnade oss gillesfolket med rikt dukat bord med de läckraste ostar från Skärvången och andra ostmetropoler samt bröd och allehanda tillbehör och därtill gott ädelt vin.

Vid protokollet: Bertil Segerström

Mötesordförande: Mats O Karlsson

Justeras: Helena Olsson Åke Sundin

## Årsmötet den 12 mars 2010

**D**en goda anslutningen till gilletts sammankomster håller i sig, vilket visade sig inte minst vid det årsmöte som ägde rum å Pensionärernas hus i korsningen S:t Persgatan och Salagatan i Upsala. Till det goda intresset bidrog i hög grad aftonens inbjudne föreläsare Carl-Göran Ekerwald, som delgav gillet valda delar av sitt liv. Här kommer ett kort referat.

Han föddes i Östersund, där familjen första tiden bodde i en lägenhet inrymd i gamla elverket nere vid hamnen. När han var tre år blev det flytt till Änge i Åflodal, där familjen hyrde in sig hos Erik Sundkvist. Vid denna tid – 1920-talet och flera decennier framåt – var ångbåtstrafiken på Nälidsjön ett säsongsvist väsentligt inslag i bilden, med åtskillig vistelse i Nirs-Persas magasin. Andra element i det dagliga livet var indunstning av potatismjöl, ty folk åt mycket kräm på den tiden; därtill dög mjölet gott som glidmedel på balställenas dansgolv.

Ett annat årligen intressant evenemang var timmerflottningen, som byns pojkar fascinerat följde, gärna genom besök på flottarnas stuga ute på sjön.

Befolkningen var mycket noga med att hålla reda på alla släktskapsförhållanden, ända t.o.m. ”fjålmänningen”. Så gott som alla var ju också mer eller mindre släkt med varandra. Och kask var en omtyckt dryck. Det hände att folk, inte minst under motbokstiden, lånade brännvin av varandra, och även att man grannar emellan höll noga reda på om dylikt fluidum fanns till hands. Så kom det sig t.ex. att A en gång besökte B i sådant låneärende. B sa sig inte veta om han hade några starkvaror hemma. A gick då helt sonika in i B:s kammare, där han i en skänk mycket riktigt letade fram en halvliter, som lån av B. Ett sådant förfarande togs inte illa upp – de var ju släkt.

Andra högtidsstunder var att besöka Änge mejeri på

torsdagarna. Då kokades messmör, som det gick att nykockt få sig serverat på en bit brunpapper. I byn fanns också tre affärer. I den största, Ante Jonssas, satt gubbarna på disken, åt snus och spottade på golvet. Ekerwald berättade härom vid ett tillfälle för ett antal åhörare, varav en kvinna, som varit dotter i huset, protesterade: ”nej, dom spyttade int på golve; dae fanns spyttkopp-an!”

1934 började han på läroverket i stan. Han var inte särdeles framstående i matematik. Av läraren Engelbrektsson, född 1854, fick han C i betyg. Pappan (skogvaktaren) ansåg därför Carl-Göran i matematik vara ”otillräknelig”. Men det bättrade sig omsider – Engelbrektsson höjde betyget till BC.

Från dessa ungdomsminnen hoppade han ett antal år framåt i tiden, med beskrivning av sina utfärder i Jamtland tillsammans med konstnärinnan Berta Hansson; bl.a. omtalade han ett besök i Järpen för att beskåda en koffert med diverse innehåll efter en Anders Olofsson, vilken blev dollarmiljonär, bodde i Tokyo, blev gift med vicekungens av Filippinerna dotter, samt var välsedd gäst hos japanske kejsaren.

Om detta, och mycket mer, berättade Ekerwald på det oefterhärmliga sätt som är hans signum, med detaljrikedom, must, humor och den ständigt underfundiga glimten i ögat. Som varje berättare av rang kan han också understundom tillåta sig en smula licentia poetica, d.v.s. något skarva, men det gör ju inte en historia annat än enbart bättre.

Vill man veta mer om Ekerwald rekommenderas hans bok ”Skogvaktarns pojke. Minnen.” Norstedts 2002.

*Stefan Halvarsson*

## Bilder från årsmötet



Carl-Göran Ekerwald



Nye kassören Bengt Hjelm



Jämtlands-Härjedalens Gille  
Skr. Bertil Segerström  
Flogstavägen 170  
SE-752 72 UPPSALA

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd  
hälsas välkomna till

## Vårmöte

i Kaplansgården, Gamla Uppsala  
torsdag den 20 maj kl 18.30!



Från Operan kommer

**Anders Larsson och Karin Ingebäck**

och underhåller med sång av bl.a. Peterson-Berger

Sedan undfägnas vi med kallskuret kött, potatissallad, bröd, vin/Jokk, kaffe och kaka till en kostnad av 150 kr.

Anmälan till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post [018429616@bredband.net](mailto:018429616@bredband.net)  
senast 16 maj