

Bralsia at orlstyrara

## Jubileumsåret

forsätter och vi tackar jubileumskommittén för väl genomförda arrangemang vid den stora jubileumsfesten!



## Vårträffen

står för dörren – se sista sidan. Medtag sångbok och öva gärna på *Skakerhänt och skekeltänt* (sid 12) som Anders Fugelstad själv har skrivit.



## Avisen

kommer i år ut med ett extra ”Hemvändarnummer” som kommer att innehålla information om tider, platser och arrangemang i samband med hemvändardagen lördagen den 5 augusti.



## Surströmmingskalaset

Birgitta har bokat Odd Fellows-lokalen till surströmmingsfesten den 23 september, eftersom vi tenderar att bli fler och fler på våra samlingar, vilket är trevligt!



## Kurs i jamska

Till hösten planerar vi en kurs i jamska och hoppas på att få en dusk medlemmar att delta i några trevliga träffar, då vi sitter och surrar.



## Medlemsmatrikel

Vi kommer att skicka ut en medlemsmatrikel med sommarnumret av Avisen. Vi ber också att alla som har en e-postadress är vänliga och lämnar denna till Kåre.

## Styrelsens motiveringar för våra nya hedersmedlemmar

### Karin Alsén

Under hennes mångåriga ordförandeskap har föreningen upplevt en förmodligen aldrig tidigare uppväckt livaktighet, med en verksamhet som fortlöpande tillförts nya inslag i en god blandning av seriösa – dock intressanta – programinslag, varvat med lättsammare punkter, varav här som exempel kan nämnas musikaliska och andra gäster med anknytning till hemprovinserna, inrättandet av medlemsbladet Avisen, bokpaketen med hembygdsitteratur och engagemanget för Storsjöödjurets välfärd, allt aktiviteter som starkt bidragit till den nu sedan ett antal år stora uppslutningen av medlemmar på föreningens möten. – Bakom denna framgång ligger inte minst hennes personliga egenskaper, vilka kan sammanfattas i hennes extraordinärt goda externa kontakter (på modernt språk kallat nätverk), parat med en utomordentligt välavvägd social umgängesådra, en god portion idérike-dom och ett öppet sinne för allt nyskapande som har med föreningens fortsatta utveckling att göra.

### Birgitta Fjellström

Under hennes tid som gillesvärdinna har ett väsentligt inslag i Gillets verksamhet utvecklats högst positivt, nämligen matkulturen och anknytningen till välsmakande skaffning från hemprovinserna, speciellt i fråga om goda ostar, tunnbrödet och peran; beträffande dylika inslag i födointaget har hon vanligen själv svarat för införskaffandet, ibland t.o.m. genom att företa särskilda resor till Jamtland i detta syfte. I takt med allt större tillströmning av gästande medlemmar har arbetet för gillesvärdinnan ökat väsentligt. Jämfört med nuvarande ordning, med ett helt klubbverk till förfogande, framstår det som något av en bragd hur hon klarat av sin uppgift på det förnämliga och högt uppskattade sätt som skett. För-glömmas skall dock självfallet inte det biträde hon haft under sitt gillesvärdinneskap av sin framlidne make; ett hedersledamotskap för Birgitta kan i lika hög grad ses som en sentida gård av tacksamhet från föreningens sida även gentemot Torsten Fjellström.

Det är vi som styr och ställer i Gillet:

Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65)

Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) Gillevärd Camilla Lundin (31 55 27)

## Gillet 60 år – jubileumskalaset den 12 mars 2006

Jämtlands-Härjedalens Gille i Upsala såg dagens ljus år 1946; vad grundaren Lars Faxén än må ha åsyftat – livaktigare sällskap får man leta efter! Med sällan skådad entusiasm och ungdomlig esprit, de numera sextio årens föreningsverksamhet till trots, gick Gillets medlemmar på republikens nationaldag den 12 mars med frejdigt sinne in för att verkligen celebrera den numera till viss mognad uppnådda åldern. Allt ägde rum i Odd Fellows i Upsala på Börjegatan belägna klubblokal, en f.d. elverksinrättning.

Dagen till ära hade redan i entrén och foyen upphängts flaggor med Jämtlands och Härjedalens vapen, ävensom med republikens samtliga heraldiska kommunvapen representerade. Dessa välhända hemlandssymboler – motsvarigheter härtill pryder sommartid stans gågator – hade välvilligt donerats av Östersunds kommun. Förutom att beundra dessa tingestar gavs i denna del av festlokalerna de ankommande möjlighet att investera i en och annan lott i det tillhandahållna lotteriet. Det var heller ingen lågkvalitativ samling högvinster som denna gång stod till buds; i slutändan visade det sig bli över femtio vinster, i all huvudsak skänkta till lotteriet av medlemmarna. På det rikhaltigt försedda prisbordet förmärktes gedigna bokverk – exempelvis Konzta, Östersunds historia, Jämten –, konstglas, konfektyrer och praliner, textilier, konstverk, getostar, av druvor förädlade drycker, musikskivor och mykje, mykje meir ta ömse slag.

Jubileet inleddes med ett årsmöte, i god stil lett av Hans Alsén. Med kraftfull klubbföring avverkades därunder i rask takt styrelsens verksamhetsberättelse, fastställande av balans- och resultaträkning, beviljande av ansvarsfrihet, val av styrelse – för övrigt med idel omval – och andra funktionärer m.fl. i sammanhanget övligt förekommande formaliafrågor. En punkt på dagordningen som emellertid inte ens den gode hr Alsén hade anteciperat var att efter förslag av styrelsen acklamatoriskt tvenne nya hedersmedlemmar utsågs, nämligen Karin Alsén och Birgitta Fjellström; beträffande motiveringarna härför, se artikel på annat ställe i denna Avis. Tilläggas i den delen kan att även en Gillets stipendiat för 2006 utsågs, nämligen Bo Oscarsson från Aspås och stan, vida känd för sina orlböcker på jamska samt radioprogrammet ”På rein jamska”.

Så blev det, efter inledande Jämtlandssång, dags för middagen. På menyn stod inledningsvis rökt regnbågsförelle från Börtn (Börtnan) på mörkt bröd, till huvudrätt följt av älgfärsbiffar på rotsaksbädd – med frikostigt tilltagna portioner –, varpå som efterrätt kom glass på jämtlandslyngbär med rullrån och avslutningsvis kaffe med chokladpraliner från Åre. I dryckesväg bestods, förutom alkoholfria alternativ och nämnda kaffe, de stiliga italienska vinerna Orvieto Classico och Montepulciano d’Abruzzo; så fick det bli – det nutida klimatet i Jämtland möjliggör än så länge ingen vinodling därstädes!

Om inramningen till middagen kan nämnas att självfallet Gillets republikflagga med tillhörande fanstångsstör var på plats, lämpligt supplerande porträttet av presidenten Ljusberg, vilket – blickande ut över församlingen – för aftonen fått på ena gavelväggen ersätta bilden av Hans Majestät, tillika hertigen av Jämtland, Carl XVI Gustaf. Vidare uppspelades mot en vägg dymedelst så kallad datorkanon diverse rullande bilder med jämtlandsmotiv, inte minst av storsjöödjursobservationlokalerna. Apropos Storsjöödjuret: även det numera inramade diplommet som Gillet erhöll 2005 av Samfundet Storsjöödjurets Vänner (SSV) för sina insatser för Storsjöödjurets främjande var upphängt till allmän beskådan.

Självfallet bjöds deltagarna på underhållning och muntraationer. Först ut var Mats O. Karlsson, bördig från Lit, vilken framförde egenhändigt författade alster från sin ungdom – då han, enligt egen utsago, var ”gängs” – på jamska i versifierad form, bl.a. en epistel om möa at bonn te få tag i naga piig, ettesom all stårsan haad vårte sa fin å haugfala e stassjänta. Ytterligare uppvisning följde i form av skådespelaren Göran Engman, som till pianoackompanjemang av Kettil Medelius roade deltagarna med utsökta tolkningar från ett representativt urval av Allan Edwalls visor. Nämnas bör att välgångsönskningar hade influtit till jubilarer, från såväl Östersunds kommun genom Annsophie Andersson som den nuvarande svenske monarkens hov. – Som avrundning på middagen framförde Karl Eric Ericson, Kövra, Jämtlandssången, denna gång a cappella.

Lotteridragning vidtog. Lotteriet var i sig av det ovanligare slaget, i det att inga lottsedlar erhöles för gjorda insatser om vardera 20 kr av ”selmaprasselvalör”. I stället noterades på en lapp envar selmasedels fyra sista siffror för varje lottköpare att hålla reda på. Vid dragningens förrättande drogs först slumpvis ett nummer motsvarande de numrerade vinsterna, och därefter likaså första bästa prasselsedel, vars fyra sista siffror angavs. Därvid hade deltagarna att hålla reda på sina lappar med de firsiffriga numren. Det hela avlöpte geschwint och utföll till allmän belåtenhet.

Avslutningsvis avtackades Jubileumskommittén, bl.a. med bokverk på jamska till Karl Eric Ericsson. Därtill behängdes Karin Alsén och Birgitta Fjellström, i egenskap av hedersledamöter, med varsin medalj, allt i avsikt att framdeles bära vid beivstande av Gillets kalas. Medaljerna – med emaljerade motiv motsvarande republikflaggans emblem, sigillet från gamla Ragunda kyrka från början av 1300-talet och med äldsta relatering år 1274 – är tillverkade i Norge, skänkta till Gillet av Henrik Petersen, f.d. kulturchef i Verdal.

Det enda tråkiga var att kalaset omsider tog slut. Men det kommer ett nytt jubileum om tio år, då förhoppningsvis Gillet visar sig vara minst lika livaktigt som det etablissement deltagarna nu gav ett ovedersägligt prov på.

*Stefan Halvarsson*



# Bildsvep från 60-årskalaset!



## Jubileumskommittén

Stefan Halvarsson, Birgitta Fjellström,  
Karin Alsén, Karl Eric Ericson



## Hedersmedlemmar

Birgitta Fjellström och Karin Alsén



## Glada gäster!



Jämtlands-Härjedalens Gille  
Skr. Bertil Segerström  
Flogstavägen 170  
SE-752 72 UPPSALA

*Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd  
hälsas välkomna till*

## ***Vårnöte***

*i Kaplansgården, Gamla Uppsala  
tisdag den 16 maj kl 18.30!*

Vi får höra vacker sång och musik av

**Anders Fugelstad**

efter att vi har undfågnats med renstek, rött vin, kaffe och kaka  
till en kostnad av 125 kr.

2:ans buss tar oss till Kaplansgården!

Anmälan till vår gillevärd Camilla Lundin, tfn 31 55 27 senast 14 maj